

Bakteriernes Vel

Af JESPER HOFFMEYER



"Godt nyt for tallerkenene, dårligt nyt for bakterierne" lyder budskabet i en af de reklameforpestelser vi syndige TV-kiggere for tiden skal straffes med. Tallerkenene er flove, må man forstå, over alle de bakterier, som madresterne uvægerligt efterlader hos dem. Og uhumsk ser det unægteligt ud, sådan i nærbillede. Hvor herligt er det da ikke for vore tallerkener, at opvaskemidlet Ny Vel Antibakteriel nu vil befri dem fra det nedrige kryb? Man hører kavalariets fanfarer for sit indre øre.

Men lad mig straks bekende: tallerkeners eventuelle sorger i denne verden lader mig kold. Ja skal det endelig være, så er jeg absolut på bakteriernes side. Bakterier er dog i det mindste levende, en egenskab jeg har ganske meget sympati for.

Endnu mere sympati har jeg imidlertid for mine stakkels medskabninger, menneskene. Så tillad mig fra nu af at anskue sagen fra deres perspektiv. Spørgsmålet er altså hvad

vi skal gøre ved vore tallerkener i disse salmonella-tider? For at det netop er salmonella-truslen der skal markedsføre det nye opvaskemiddel kan der ikke være tvivl om, når man har set indledningen: "Når der står kylling på min menu får tallerkenene Ny Vel Antibakteriel" siger den kønne husmoder. Og det har jo efterhånden lejret sig i arkivet oppe mellem ørerne at kylling = salmonella.

Lad mig give et godt råd: Gør som De plejer. Det menneske der har fået salmonella-forgiftning pga en ren tør tallerken har endnu ikke levet. Om man så pulveriserede tallerkenen i en morter, opslemmede den i væske og tvang den i en forsøgsperson, vil jeg gerne vædde en årsløn på, at vedkommende ikke af den grund ville få salmonellaforgiftning.

Troen på at man bare kan udrydde det man ikke kan lide er som bekendt udbredt i disse tider. Med sprøjtemidler

får vi pletfri æbler, med voks og knofedt får vi pletfri lak på bilerne og med mere politi får vi pletfri ungdomsmiljøer. Og sådan er det nok også med somaliere og bakterier. De første får faldskærme og de sidste får Ny Vel antibakteriel. Alle ved selvfølgelig det hele er løgn, men enkelt er det - og hurtigt, og så kan det komme på TV.

Vi må trøste os med, at her i avisen har vi tid til at få sandheden frem. Den er selvfølgelig at bakterier ikke sådan er til at udrydde, og da slet ikke med rengøringsmidler af den art, som man bare kan stikke hænderne i. I reklamen hedder det udtrykkeligt, at Ny Vel antibakteriel beskytter "dine hænder mod udvikling af bakterier mens du vasker op". En lettere mystisk formulering, da salmonella-bakterierne vel ikke normalt slår til under selve opvasken.

Mit gæt er, at dette nye opvaskemiddel såmænd hverken er skadeligt for bakterier eller for rum.

mennesker. Og det er godt det samme, for vi skal være glade for de millioner af bakterier der trives i vores hud, og som ikke forlader os før vi er døde. Dem skal man ikke slå ihjel ved at stikke hænderne ned i bakteriedræbende vand.

I det hele taget skal man lade være at være opskræmt over bakterier. For bakterier er nærmest en del af os. Normalt sundt spyt indeholder ca 10 millioner bakterier pr. gram, og uden de bakterier der lever i huden, spyttet og tarmkanalen, ville vi blive syge. Bakterier er ikke noget man skal udrydde, men noget man skal samleve med. Den rette måde at omgås bakterier på er velkendt og består i almindelig hygiejne. Plus - i disse industrialiserede tider - at kigge nøje på datomærkningen. Fødevarer skal være friske.

Bakterier overlever alt. Jeg har set spor af bakterievækst i stærk saltsyre opbevaret i et køle